

Aan de gemeenteleden van en belangstellenden rond de Ontmoetingskerk

In een tijd van:

Aardbevingen
Samen aan tafel
Inflatie
Energieschaarste
Oorlog en militarisering



Uit liefde voor u en jou. Het zijn woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om de ander te doen is. In het kerkblad van februari en maart heb ik hier ook over geschreven. Om er echt voor een ander te kunnen zijn, moet je je niet druk hoeven maken over jezelf. Je moet zelf aan je trekken komen. Dit betekent dat je behoeften grotendeels moeten worden bevredigd en dat jouw verlangens voldoende vorm moeten krijgen. Behoeften gaat over eten, drinken, slapen, aanraking, huisvesting, vrienden en sociale contacten, zelfwaardering. Verlangens gaat over roeping, gemeenschap, geloof of levensbeschouwing, relatie.

Op weg naar Pasen lezen we verhalen, waarin Jezus de menselijke tekorten benoemt en heelt. De dingen, waarin wijzelf tekort schieten. De dingen, die wij tekort komen. Op zijn weg naar Jeruzalem geneest Jezus de zieke mensen (zij komen gezondheid tekort), drijft hij boze geesten uit (zij komen blijde geest tekort), vergeeft hij menselijke imperfecties (zij komen heelheid tekort), leert hij mensen kwetsbaar te worden, gewelddoos. Door zelf het voorbeeld te geven.

Kwetsbaarheid is een goede typering van ons als gemeenteleden, burgers in de gemeente Renkum, anno 2023. Velen van ons worden erg oud. Dat is mooi en heel hard werken. Velen van ons moeten leren leven met haperingen, in gezondheid, in geheugen. Allen hebben wij te maken met de hoge inflatie en hoge energiekosten. We kunnen hetzelfde geld aan minder spullen uitgeven. Dat vraagt om keuzes. In gezinnen, in relaties. Dat geeft spanningen. De voortdurende oorlog in Oekraïne brengt ons in een verdergaande militaire ontwikkeling. We doen mee om het geweld van Rusland met geweld te stoppen. De aardbevingen in Turkije en Syrië zorgen voor vele doden. De Turkse en Syrische mensen in ons land dragen veelal een zwaar hart van de zorgen over het lot van bekenden.

Misschien voelen we ons kwetsbaarder dan ooit en ook liefdevoller. Hier in onze veilige dorpen met vele goede voorzieningen. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden. We zijn blij dat we weer

met elkaar fysiek mogen vieren, ook het avondmaal. Dat doen we wel op hygiënische wijze.

We zijn blij dat we een goede aanloop hebben naar onze Ontmoetingskerk. De katholieke gemeenschap voelt zich thuis bij ons en viert maandelijks op de derde zaterdag. Het Odensehuis Doorwerth is drie dagen in de week geopend. Een stralende, vitale plek voor mensen met een haperend geheugen, hun mantelzorgers en de vele vrijwilligers. Er is vaak open huis, vele groepen en koren weten ons te vinden. We zijn trots op onze nieuwe werkgroepen Groene Kerk en Groen Leven. We genieten van het ontwikkelen van de tuin en het Odensepad naar het winkelcentrum. We onderhouden goede, levendige relaties met de zorg- en welzijnsorganisaties en de Gemeente Renkum.

We genieten van onze gemeenschappen en ons gebouw. Zo hebben we mooie plannen ontwikkeld voor de verbouwing. Verbetering van geluid en gebruik van moderne, zuinige middelen staan centraal. Daarnaast gaan we het gebouw efficiënter indelen en keukens en toiletblokken aanpassen.

De weg naar Pasen loopt via het kruis. Het kruis is het symbool om onze kwetsbaarheid ten diepste te ervaren, het opstandingsverhaal symboliseert onze kracht, Gods kracht, om jou in zijn kwetsbaarheid te omarmen en Jezus' aanwezigheid 24/7 te ervaren en te delen.

Goede veertigdagentijd van kwetsbaarheid en verbinding en een gezegend, vrolijk paasfeest!

Acties met jou

Om jezelf te oefenen om 24/7 te delen in de opstanding van Jezus, hebben we drie acties opgezet.

- * veertig dagen bewust leven in verbondenheid met de gemeenschap rond de Ontmoetingskerk met deze 40dagentijdkalender van de PKN.
- * bijdragen aan een van de zeven projecten van Kerk-in-Actie op de zondagen. Zie de informatie in het kerkblad en op de website: www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl (kerkblad februari - maart 2023).
- * deelnemen aan de **masterclass Mattheus Passie**. Zondagmiddag 19 maart 15.00 uur. Kosten (minimaal) 17,50 euro (waarvan 10.00 euro voor Toonkunstenaars). Het grote Toonkustkoor uit Arnhem is onze leraar. Opgave bij Siny van Pijkeren, s.vanpijkeren@hotmail.com, 06 43 90 05 22. De financiële bijdrage graag overmaken op gironummer NL21 RABO 0373 7367 97 van Diaconie PG Doorwerth Heveadorp onder vermelding van Mattheus Passie. Contant betalen kan ook op 19 maart.

Het project in Moldavië is ons hoofdproject. Moldovan Christian Aid traint jongeren om alleenwonende ouderen te begeleiden. De mensen van middelbare leeftijd zijn veelal afwezig, omdat zij, door de grote werkloosheid, werken in het buitenland.

