

Kerkdiensten in september

Voor september is het corona-protocol iets aangepast in verband met de naderende herfst. Soms kan het al wat te fris zijn om de zijdeuren open te zetten. Daarom kunt u weer via de hoofdingang naar binnenkomen. Daar kunt u uw handen ontsmetten en doorlopen naar de kerkzaal. U neemt uw jas mee naar binnen en hangt die op de rugleuning van uw stoel. De liturgie ligt klaar op uw stoel. Het is belangrijk dat u meteen gaat zitten en niet gaat rondlopen. Wij vragen u dit met het oog op ieders veiligheid.

Protocol voor de kerkdiensten september*

Voorwaarden om een dienst of activiteit bij te wonen

- U bent niet verkouden
- U hebt geen koorts
- U ontsmet uw handen bij binnenkomst, u gebruikt papieren zakdoekjes en hoest in uw mouw
- U houdt steeds 1,5 m afstand en volgt de aanwijzingen van de koster en coördinator stipt op

Regels voor de kerkdiensten

- U kunt door de hoofdingang binnenkomen
- U neemt uw jas mee naar binnen
- U kiest een stoel uit waarop een liturgie ligt
- De liederen staan in de liturgie, maar u zingt *niet* mee met het koor
- Er is geen koffiedrinken na de dienst
- U kunt de kerk via beide uitgangen verlaten. Let op de afstand van 1,5 m!
- Er rijdt in september nog geen kerktaxi

*Wij houden ons aan de voorschriften en adviezen van RIVM en PKN.

